

IN DEZE SPELING:

Frank van de Schoor, *Bij het omslag* • 3

Redactioneel, *Uitbundigheid* • 4

Johan Goud, *Lof der uitbundigheid* • 6

Peter Nissen, *Zweten van groenheid: viriditas bij Hildegard van Bingen* • 13

Fride Bonda, *Bezieling in de natuur* • 20

Grietje Dresen, 'Alle dinge sijn mi te inge' • 25

Marcus van Loopik, 'De rebbe gaat weer dansen.'
– *De betekenis van vreugde in het chassidisme* • 30

Hans Alderliesten, 'In de kerk hebben we hart én brein nodig.'
– *In gesprek met Samuel Lee* • 38

Hettie Berflo, *Sprankelende poëzie* • 44

Marjeet Verbeek, *Over uitbundige muziek, zang en dans.*
In gesprek met Jacques van Meel en Martyn Smits • 48

Frank van de Schoor, *Henk Pijnenburg – een grenzeloos kunstverzamelaar* • 54

Marjeet Verbeek, *What we did on our holiday*
– *een uitgelaten en confronterende familiekomedie* • 62

Kees Waaijman, *Wezer vieren, waarom zou ik?* • 68

Door Brouns-Wewerinke, *Ingetogen uitbundig* • 74

Anne-Marie Bos, *Buiten zichzelf? – Titus Brandsma over extases* • 80

Loet Swart, *Gevoel, intensiteit en overvloed in de mystieke beleving – Jan van Ruusbroec* • 86

Ria van den Brandt, *Als gekken staan dansen* • 92

Speling

Tijdschrift voor bezinning 2021



UITBUNDIGHEID